

Bernt L Eklund / Personligt brev, 11 mars 2011

Hej!

Jag är född och uppvuxen i Kimstad och bor nu åter i Norrköping sedan augusti 2007. Jag har bott Stockholm i 8 år och i Hagfors i Värmland i femton år.

Mitt starkaste ämne i grundskolan var matematik och efter att ha varit på språkresa till England på sommaren mellan årskurs 8 och 9 så väcktes även ett intresse för språk. Eftersom matte var ett starkt ämne så valde jag fyraårig Teknisk linje på gymnasiet. Efter en termin i Finspång så flyttade mamma och jag till Linköping där jag gick på Berzeliusskolan. Det kändes tungt att flytta men detta uppvägdes väl av att utbildningen på Berzelius var bättre eftersom skolan var större och Linköping är en universitetsstad. Efter 3 år på gymnasiet valde jag att göra lumpen på A1 i Linköping som telefonist/terrängbilförare för att få tid på mig att tänka efter hur jag skulle gå vidare med mina studier.

På sommaren efter lumpen så fick jag en praktikplats på BMW i München i två månader och där träffade jag andra studenter och efter detta beslutade jag mig att studera vidare på högskola utan att gå 4:e året på Teknisk linje. Eftersom mitt intresse väckts även för ekonomi så blev valet självklart att gå en utbildning som kombinerade detta, dvs Industriell Ekonomi på Linköpings Tekniska Högskola. Studierna gick bra så jag fick ett stipendium att läsa sista läsåret utomlands. Jag läste vid CWRU i Cleveland. Det var ett mycket intressant år i många avseenden med bl. a. ett annorlunda skolsystem där vi i stort läste kurser från andra läsåret på deras MBA-utbildning och att konstatera att Sverige var ett mycket litet land på jordklotet. Min inriktning var framförallt på produktionsplanering och marknadsföring.

I ungdomsåren var mina fritidsintressen fotboll och schack. Jag lyckades bli skolmästare två gånger i Norrköping på högstadiet. Jag spelade fotboll i Saabs juniorlag under två år innan jag lade fotbollskorna på hyllan. Senare har jag även fått intresse för aktier och golf.

Jag är skild och har tre barn. Barnen är 24, 22 och 17 år gamla. Eftersom både min exfru och jag är sportintresserade så har detta smittat av sig på barnen. Våra barn har spelat fotboll och ishockey och tävlat i slalom. Jag har tyvärr inte lyckats väcka något större intresse för golf.

Jag träffar sex av mina gamla kompisar från högskoletiden ett par gånger per år och dricker whisky.

Som person anser jag mig vara ambitiös, rättvis, envis och målinriktad. Jag har varit blyg men 30 års arbetslivserfarenhet gör att detta inte är något problem längre.

Med vänliga hälsningar

Bernt Eklund